

4 en 5 mei

Op 4 worden de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht en op 5 mei wordt de vrijheid gevierd.



Toelichting

- Ja
- Dat is het minste wat je kunt doen
 - Erg waardevol voor onze huidige maatschappij!
 - Het is goed om de tijd te nemen even stil te staan bij het verleden maar ook bij het heden.
 - Twee broertjes in 2e wereldoorlog overleden
 - Vieren van bevrijdingsdag is niet mogelijk zonder herdenking van personen die zijn omgekomen door de oorlog en/of voor de vrijheid
 - Voor mij is dat vanzelfsprekend dat je een keer per jaar stil blijft staan bij de mensen die hun leven verloren hebben voor de vrijheid.
- Nee
- De maatschappij houdt ook geen 2 minuten stilte voor al die mensen die nu in onze tijd nog steeds gedood worden ten gevolge van oorlog. We hebben niets geleerd van oorlogen.
 - Eraan denken vind ik genoeg
 - Ik denk er die dag wel aan. Kijk ook TV (Waalsdorpervlakte, kranslegging door koningspaar



Anders, namelijk:

- Ik ben zelf van 1931 en heb de oorlog meegemaakt als klein jongentje
- Ik ken wel verhalen, maar niet vanuit de familie
- Niet van familie, wel van bekenden.
- Persoonlijk meegemaakt. Ben van 1932.
- Self meegemaakt
- Zelf uitgezonden geweest, dus veteraan.