

Koopavond

In Roermond is het op donderdag koopavond.

Er komen signalen uit de markt dat de koopavond minder populair is.



Toelichting

- Ja, minimaal eens per maand
 - In de winter periode vind ik het extra gezellig met alle feestverlichting !
 - Tijdens feestdagen meerdere keren per maand. Ook in de zomermaanden twee keer per maand.
- Ja, maar paar keer per jaar
 - Door de minimale opkomst van winkelend publiek zijn de straten erg leeg en wordt het meestal bevolkt door pubers die het wél erg leuk vinden!
 - Er zijn maar een paar winkels geopend. Het is leeg in de stad dus duidelijk dat men geen behoefte heeft aan een koopavond. Liever de openingstijd op zaterdag naar 18.00uur. Er zijn voor de mensen voldoende mogelijkheden om te winkelen
 - Er zijn sinds de invoering van de koopavond zoveel koopmomenten bijgekomen, zoals de koopzondag, dat mijn kooplust al vóór donderdagavond bedwongen is.
 - Heb overdag tijd genoeg.alleen als ik dringend iets nodig heb.
 - Het is erg saai in de stad waarom zou je naar de koopavond gaan,
 - Ik kan ook overdag naar een winkel en ben dus niet alleen aangewezen op de koopavond. Dat kan voor anderen anders liggen natuurlijk! En de supermarkten zijn zowiezo lang open (gelukkig).
 - In Roermond is er meer dan voldoende gelegenheid tot winkelen , anders dan op de donderdagavond, bijv. in het weekend. Winkelen op donderdagavond heeft geen enkele urgentie.
 - Nu vele winkels op zondag geopend zijn, de nodige zaken lange openingstijden hebben, heeft de koopavond op donderdag m.i. geen echte meerwaarde meer.
 - Wellicht zou de vrijdagavond beter zijn om op die wijze harmonie te brengen tussen detailhandel en horeca
- Nee, nooit
 - Die vergeet ik meestal het zou logischer zijn als het op de vrijdagavond was

- Er is zoveel ruimte om op andere tijden te gaan
- Het koopgedrag is veranderd. Waarom niet de winkels later open en langer doorgaan een aantal dagen ?
- Ik heb genoeg andere mogelijkheden om mijn boodschappen te doen, daar heb ik de koopavond niet meer voor nodig. Hooguit 1x per jaar omdat het toevallig zo uitkomt.
- Ik heb op donderdag andere activiteiten
- S avonds geen zin meer om de deur uit te gaan
- Voldoende winkelmogelijkheden.
- Wij bezoeken ca. 2x p. wk. overdag centrum/bibliotheek,horeca.

1.1 Waarom bezoekt u niet de koopavond? (3% = weet niet)

- 's Avonds niet handig ivm clubjes van onze kinderen.
Ik vind het wel gezellig.
- Andere bezigheden op donderdagavond
- Bang om 's avonds in 't donker over straat te lopen...
- Dan is mijn sportavond.
- De avond verkoop is qua kosten/baten/inzet personeel uitsluitend denkbeeldige omzetverhoging, evenals de zondagse opening.
- De winkels waar ik naartoe wil zijn door de week al lang genoeg open. Verder zijn veel dingen alleen interessant via webwinkels
- De winkels zijn toch al meer dan lang genoeg open.
- De winkels zijn zeven dagen in de week open. Die koopavond heeft geen toevoegende waarde meer
- Dit is onnodig. Er zijn al zoveel mogelijkheden bijgekomen, zoals de zondag en in de avond zijn de sluitingstijden voor de noodzakelijke winkels (supermarkten) al verlengd.
Geef de betrokken mensen meer ruimte om te ontspannen!!!!
- Door de week tijd genoeg
- Er zijn andere, prettiger momenten om boodschappen te doen. Rondstruinende groepjes Noord-Afrikaanse pubers werken ook niet bepaald sfeerverhogend.
- Er zijn genoeg andere mogelijkheden
- Ga meestal op zaterdag al naar de stad.
- Geen behoefte
- Geen behoefte aan.
- Geen behoefte!
- Geen speciale behoefte en overdag tijd genoeg verder is het ook niet gezellig donderdagsavond
- Geen tijd
- Geen tijd voor.
- Heb geen behoefte om 's avonds te winkelen.
- Heb meer dan voldoende gelegenheid om op andere tijden te winkelen. Denk bijv aan het weekend.
- Het gezellig shoppen van de koopavond is m.i. Verplaatst naar de zondag
- Ik ben gepensioneerd en kan overdag mijn boodschappen doen
- Ik ga wel overdag winkelen ik ben gepensioneerd
- Ik heb naar mijn mening voldoende andere tijdsmomenten om in de binnenstad mijn inkopen (kleding schoenen drogist)
- Ik heb niets nodig
- Ik heb overdag tijd genoeg en ben ,s Avonds niet graag op straat

- Ik heb overdag voldoende tijd om boodschappen te doen, te winkelen. Shop niet graag als het donker is buiten.
- Ik heb sinds mijn pensioen overdag tijd genoeg.
- Ik vind het overdag gewoon aantrekkelijker
- Ik vind winkelen een noodzakelijk kwaad en plan een bezoek vooral tijdens vakanties.
- Is absoluut geen winkelavond. Wel snel een vergeten boodschap.
- Is niet meer van deze tijd
- Kan iedere dag terecht.
- Met de zondag openstelling is dat niet meer nodig
- Niet gezellig meer. Geen sfeer. Overbodig
- Niet gezellig, nergens goed voor
- Niet leuk meer
- Niet op de koopavond voel mij dan niet veilig.
- Nooit gedaan
- Omdat een veel te beperkt aantal winkels geopend zijn. Het zou anders zijn als ALLE winkels open zouden zijn.
- Omdat er genoeg andere mogelijkheden zijn om te winkelen (latere sluitingstijden, zaterdag en zondag).
- Omdat er overdag tijd genoeg is.
- Omdat ik dit overdag kan doen en het niet zo gezellig is in de stad om naar de koopavond te gaan.
- Omdat ik er midden in woon en het totaal overbodig is. Ook de koopavond verplaatsen lijkt mij geeeene optie, de kooptoeeristen houd je daar echt niet lang mee in de stad. Duitsers zijn early birds zijn vroeg in de stad en voor het avond eten weer thuis. Koopavond was ooit 'hip' en kon je over de koppen lopen, nu totaal achterhaald!!!!
- Omdat ik overdag ga
- Omdat ik overdag tijd genoeg heb om te winkel.
- Omdat ik voldoende tijd heb om op andere tijden inkopen te doen
- Omdat overdag reeds genoeg is. van mijn mag deze afgeschaft worden
- Omdat we door de week alle tijd hebben om te winkelen. Dat hoeft niet perse op donderdag. Je kan beter de winkeltijd verruimen tot bijv. 19.00 op meerdere dagen per week. Kijk ook naar de openingstijden van bijv. de supermarkten.
- Op een doordeweekse dag vergeet ik het ,voor het weekend op vrijdag is beter
- Overdag en 's zondags mogelijkheden genoeg
- Te druk,
- Te lastig om te parkeren.
- Tijd genoeg overdag
- Totaal geen interesse meer in, ik wil gewoon deze avonden vrij houden voor mij zelf van mij mogen ze ook de koop Zondagen afschaffen en Zaterdags maximaal tot 13:00 uur.
- Vaak geen zin en op zondag is ook open....
- Vind ik niet zo gezellig. Dan valt de leegstand nog meer op.
- Vindt het waardeloos
- Voldoende andere mogelijkheden
- Voldoende andere momenten om inkopen te doen.
- Voldoende andere openingstijden overdag (werk onregelmatig, dus kan ook door de week flexibel) of ga in het weekend
- Voldoende mogelijkheden om overdag gedurende 7 dagen de stad in te gaan. Tevens is de donderdagavond niet meer de gezellige koopavond zoals die vroeger was. Ik mis aansluiting met horeca.

- Waar kan ik zonder kosten parkeren? Juist, daar doe ik boodschappen.
- Waarom zou ik, ik kan op elk moment van de week ergens wel iets kopen. En kleding of schoenen koop je niet 'in a hurry' passen en meten en beoordelen heeft tijd nodig
- Zaterdag en zondag zijn veel aantrekkelijker
- Zie hiervoor
- Zier hierboven.